

Beste ouders

Het einde van 2021 is in zicht... Het einde van een toch weer heftige periode waarin we getracht hebben om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. Zo is Sinterklaas met zijn Pieten langsgeweest, gingen sommige klassen ijschaatsen of naar toneel.

Ik mag zeggen dat we als school gelukkig gevrijwaard zijn van grote corona-uitbraken. Bedankt aan iedereen om zijn steentje bij te dragen aan de veiligheidsmaatregelen en tijdig te verwittigen bij een besmetting.

We hebben de voorbije periode een 'mini' coronaproof-afscheidsfeestje gehouden voor ons juf Marleen. Van zodra dit mogelijk is, zullen we samen met de kinderen het pensioen van juf Marleen uitgebreider vieren. We wensen juf Marleen alvast proficiat en veel plezier met al haar bezigheden nu ze op pensioen is!

Vorig weekend werd de voorlopige voetgangersbrug geplaatst. Deze werken zullen nog wat hinder veroorzaken. Dit is de timing van de hinder:

Omleidingen tijdens de werken

Aan Vaart Links zullen auto's tijdens fase 1 (van begin januari tot midden februari 2022) ter hoogte van de werfzone in één richting kunnen passeren, komende van de Kortemunt.

Van 21 tot 24 januari 2022 is de rijweg op Vaart Links ter hoogte van de werfzone volledig afgesloten, enkel voetgangers en fietsers (mits afstappen) kunnen tijdens deze periode passeren. Dit omdat de oude brug tijdens het weekend van 22 en 23 januari 2022 wordt afgebroken.

Tijdens de volgende fase, fase 2, is er geen omleiding op Vaart Links.

In Vaart Rechts wordt vanaf midden januari 2022, bij de afbraak, éénrichtingsverkeer ingevoerd van Langemunt tot aan de sporthal. Deze verkeerssituatie blijft minstens van kracht tot de zomer van 2022, omdat er heel wat ingrijpende werken gepland staan aan de oevers, de riolering, de wegenis, de omgeving en uiteraard voor de bouw van de nieuwe brug.

Ik en mijn hele team van De Vaart wensen jullie mooie eindejaarsfeesten en veel geluk en een goede gezondheid in 2022!

Een fijne vakantie!

Met vriendelijke groeten
Isabelle de Kriek



Het zesde leerjaar sloot het jaar 2021 af met een hele leuke uitstap. De hele klas mocht gaan schaatsen op de schaatspiste in Deinze.



Het zesde leerjaar wenst jullie fantastische feesten!!







Dinoklas

“Het Kleurenmonster is in de war!”

Het Kleurenmonster is bedacht door Anna Llenas. Het is een wezentje dat kinderen helpt bij het herkennen en een plek geven van emoties.

Soms is het Kleurenmonster in de war, dan heeft hij alle kleuren door elkaar.

In het boek *De kleur van emoties / Het Kleurenmonster* helpt een meisje hem met het uit elkaar halen van zijn emoties.

Ze leert het Kleurenmonster zijn emoties herkennen en een plekje geven.

De kleur rood staat voor boosheid. Wat is dat, boos zijn? En wat maakt jou boos? Geel staat voor geluk. Wat maakt jou gelukkig of blij? Blauw staat voor verdriet, zwart voor angst en groen voor een kalm, rustig gevoel. Aan het eind van het verhaal is het Kleurenmonster roze. Wat is er met hem gebeurd? Hij is verliefd!

In de **2de kleuterklas** werkten we dit thema uit naar aanleiding van een gevoelensweek binnen het jaarthema van de school “We voelen ons als een visje in de Vaart”.





N1

De maanden november en december waren bewogen maanden in onze klas: blijdschap, plezier, ontgoocheling en verdriet losten elkaar regelmatig af maar ... we hebben doorgebeten! Corona heeft onze klas niet klein gekregen 🤝.



Het bezoek van de sint en zijn pieten konden we door onze klasquarantaine niet voorbereiden. Gelukkig waren de meeste kinderen net terug toen de sint op school aankwam en konden de anderen online meevolgen. Nadien ontdekten we in de lessen wo hoe je het best de boot van de sint maakt. Welke materialen drijven, welke krachten duwen de boot vooruit, ... dit alles werd uitvoerig getest in de klas en bekroond met het maken van een eigen boot.





De sint en zijn pieten komen met de boot en brengen speelgoed én lekkers mee. Dit laatste werd opnieuw uitvoerig onderzocht tijdens de wo-les. Wat smaakt zuur en wat smaakt zoet? Iedereen proefde of likte aan een stukje citroen, een schijfje augurk, een snoepje, een lepeltje choco, een letterkoekje, een lepeltje confituur en een glaasje appelsiensap. De grappige gezichten vertellen genoeg 😊.



Slechtweervandaag, het paard van de sint, mocht ook niet ontbreken. Zowel de hengst, de merrie als het veulen kwamen aan bod en zo ook hun belangrijkste ledematen. Hoe ze verzorgd worden en wat ze eten, werd ook kort besproken en als afsluiter speelden de kinderen een gezelschapsspel ter inoefening.



Een hoekenwerk rond de sint was een mooie afsluiter van dit thema.



Maar ook tijdens de rekenlessen zitten de kinderen niet altijd stil. Onlangs leerde de klas dingen/personen waarnemen vanuit verschillende gezichtspunten. Dit oefenden ze in door het nemen van foto's met de iPad. Hilariteit verzekerd !



Als afsluiter vierden we afgelopen vrijdag samen kerst. In de voormiddag werd er nog een klein beetje gelezen en gerekend maar na de fruitspeeltijd werd het speelgoed bovengehaald. Knutselen, lezen, gezelschapsspelletjes spelen, buiten voetballen, bouwen met clickx, spelen met het ridderkasteel, spelen met de popjes, ... Na de middag was de klas verduisterd. Er brandden 15 kaarsjes en er lagen 15 cadeautjes klaar. Het muzikaal pakket zorgde ervoor dat iedereen een kaarsje mocht uitblazen en een cadeautje kiezen. De hele klas vond dit een leuke, rustige sfeervolle activiteit. En nadien nog de verrassing: een IJSJE!



Geniet allemaal van de vakantie en tot in 2022 !

Julesklas

Vol ongeduld waren we op het bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten aan het wachten. Wij hadden al enkele dagen de taken van Zwarte Piet ingeoeffend, want wij zaten nu eventjes niet meer in de Julesklas, maar in de Pietenklas. We leerden op het dak lopen, zware zakken dragen, koekjes bakken, geschenkjes maken, ...

Hopelijk was Sinterklaas blij met wat we allemaal geleerd hadden.

En dan was het eindelijk zover, donderdag 2 december kwam Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten langs op onze school. Nu we ons echt als Zwarte Pieten voelden, waren we toch nog een beetje zenuwachtig.

Maar eens de geschenkjes uitgedeeld werden, voelden we ons super blij. Daarna genoten we van het mooie, nieuwe speelgoed.







Het **vierde leerjaar** heeft een drukke periode achter de rug. We leerden heel wat nieuwe dingen: rekenen tot 100 000, cijferen met 2 getallen, de klok aflezen tot op een seconde nauwkeurig, we leerden in welke eeuw een jaartal ligt, we leerden het schema van de tegenwoordige tijd, we leerden over de school van vroeger, over stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden, we leerden werken met Word en nog zoveel meer!

Natuurlijk gaan we ook af en toe op zwier! Zo gingen we naar de School van Toen in Gent. We kregen daar les zoals het vroeger was. We schreven op een lei, kregen ezelsoren op wanneer we niet flink waren, moesten de leerkracht één voor één begroeten wanneer we de klas binnengaan, ... Wat een beleving!

En we gingen schaatsen. Daar keken we enorm naar uit. We lachten ons gelukkig een breuk zonder andere breuken...

We leerden ook werken met Canva en mochten zo onze eigen wenskaart maken. Hieronder kunnen jullie onze creaties zien. Cool he?!





Harriet en Paulien



Phebe en Kyan



Seba en Brune



Zalig kerstfeest
en een
gelukkig
Nieuwjaar

Mattis en Tuur



Zalig kerstfeest
en een
gelukkig
Nieuwjaar

Mattis en Tuur



WIJ WENSEN JULLIE
*een gelukkig kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar*

Juline en Jentl



Wout en Lyem



Wout en Lyem





Jef en Milan



Lais en Noémie



Vitor



Vince en Nathan



Noran en Quinten



Silke en Andreas

Plukklas

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT IN NEVELE WEER AAN!



N5





Vriendjesklas

De nacht van 6 op 7 december vertrok Sinterklaas terug richting Spanje en dat merkte je de volgende dag al meteen in onze klas. Het interieur werd omgetoverd en we kwamen met z'n allen in de kerstmissfeer. Samen versierden we de kerstboom, er werden slingers en lichtjes opgehangen in de klas, ... Het werd ook hoogtijd om aan onze nieuwjaarsbrieven te beginnen. Deze keer deden we dit op een heel bijzondere manier. De juf beschilderde onze voet met witte verf, amai dat kriebelde nogal, en daarna drukten we hem af op een groen houten plankje. Natuurlijk kunnen we nog niet alles verklappen anders is het geen verrassing meer voor de ouders. Op verschillende momenten oefenden we ons versje (nieuwjaarsbrief) in, want we moeten het echt wel heel goed kennen. Nog eventjes geduld en op 1 januari komen jullie alles te weten.





Knutselen met zoutdeeg, oh wat plakkerig ! Maar wel leuk !!



Hij komt, hij kwam ... de lieve goede Sint ! En hij bracht leuke klasgeschenkjes !! Dank u lieve Sint!!!



En dan ... de kerstboom! Fijne feestdagen!!



Vogeltjesklas

In de **vogeltjesklas** gingen we "KLIKKEN"!!

Nee hoor! Niet verklikken, maar klikken! Op het knopje van het foto toestel duwen en foto's trekken!

SAY CHEESE! 😊

Geniet mee van de gekke foto's die we namen met de iPad.





Het maken van... "Lachen!"







2022

HAPPY NEW YEAR

Activiteiten

10/01	Instapdag peuters
10/01	Zwemmen N2
10/01	Sportsnack N1-2-3
13/01	CLB medisch onderzoek N6
17/01	Zwemmen N2
17/01	Fluoweek
17/01	Sportsnack N1-2-3
18/01	CLB medisch onderzoek N6
18/01	Leietheater N1 & N2 – 'Doe de groeten aan de ganzen'
24/01	Zwemmen N2
24/01-04/02	Projectweek: Er zit een schat verborgen in jezelf
24/01	Toneel De Belleman kleuters & N6
24/01	Sportsnack N1-2-3
28/01	Attituderapport
31/01	Zwemmen N2
31/01	Sportsnack N1-2-3

02/02	Pedagogische studiedag – GEEN SCHOOL
04/02	Moed 'Alles met de bal' N4
07/02	Zwemmen N2
07/02	Moed 'Atletiek Indoor' N5
07/02	Sportsnack N1-2-3
08/02	Toneelvoorstelling op school N2
12/02	Opendeurdag 10u00
12-13/02	Springkastelenfestival
14/02	Fluoweek
14/02	Zwemmen N2
14/02	Sportsnack N1-2-3
21/02	Zwemmen K3 en N6
21/02	Sportsnack N1-2-3
22/02	Jeugdtheater Crea N6
24/02	Openklasdag K1a
24/02	Vergadering Oudercomité
25/02	Meester op de fiets N1-2-3
25/02	Carnavalstoet
25/02	Rapport 3
25/02	Nieuwsbrief
28/02-06/03	Krokusvakantie

